

4. EREĞLİ-TARSUS TOROSLAR DAĞCILIK VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ NOTLARI

Yazan: Hüseyin Sarı (Berrin Hacalioglu ve Bahadır Seyhan'ın katkılarıyla) 03 Temmuz 2006

hsari@eng.ankara.edu.tr, <http://eng.ankara.edu.tr/~hsari>

Konya Dağcılık il temsilciliği ve Ereğli Dağcılık topluluğu (EDAK)'ın düzenlediği 4. geleneksel Ereğli-Çamliyayla Bolkarlar geçişi. Tarih: 24-28 Haziran 2006, katılımcı sayısı:52, Grup Lideri ve Rehberimiz: Dr. Ali İhsan SULAK



Yürüyüş rotası

0. GÜN 23 Haziran 2006 Cuma (Ankara'dan Ereğli'ye)

Lüks Ereğli otobüs firmasının saat 18:00 seferi ile Konya-Ereğli'ye gitmek üzere Ankara'dan ayrıldık (20 YTL). Ankara'dan benimle birlikte Bahadır, Kamer ve Pelin Seyhan ile Berrin Hacalioğlu katılıyordu. Gece saat 23:00 gibi Ereğli'ye ulaştık. Otobüs terminalinde bizi yürüyüş rehberimiz ve liderimiz Ali İhsan Sulak karşıladı. Küçük arabasına kendisi hariç 5 kişiyi ve sırt çantalarımızı yükleyişi Guinnesslikti. Bizi, geceyi geçireceğimiz kaymakamlık bahçesine götürdü. Farklı yerlerden gelen birçok dağcı da bu bahçede çadırlarını kurmuştu. Burda Şair Faik ve diğer katılımcılarla tanıştık.

1.GÜN 24 Haziran 2006 Cumartesi (Yürüyüş mesafesi 4 km)

Saat 05:55'de uyandık. Kaymakamlık binasının yanındaki çorbacıdan sıcak çorbalarımızı içtikten sonra kısa bir Ereğli turu yaptık. 09:00'da Ereğli öğretmen evinin bahçesinde yürüyüş programı hakkında bilgilendirme toplantısına katıldık. Organizasyonu düzenleyen liderimiz ve rehberimiz Ali İhsan Sulak ile birlikte organizasyonda yer alan diğer üyeler Necattin Aksoy, Faik Tozoğlu, Murat xx, Ömer xx ve Ayça xx ile tanıştık. Eksikliklerimizi tamamlamak için alışveriş yaptık. Yürüyüşe katılanlarla birlikte Ereğli anıtına giderek çelenk koyup saygı duruşunda bulunduk.



Ereğli anıtındaki tören

Saat 10:52'de iki araçla İvriz'e hareket ettik. 17 km'lik yoldan sonra saat 11:55'de İvriz'e vardık. İvriz'de, Tuvana kralı Varpalabas'ın İvriz çayının kenarına yaptırdığı kaya anıtını gördük. İvriz çayı buradan doğuyor. Daha sonra İvriz çayının kenarında, organizasyonun sponsor olduğu öğle yemeğini yedik. Alabalık, salata, yanık yoğurt ve bolca kiraz yiyerek midemizi doldurduk.



İvriz'deki kaya anıtı



İvriz çayı üzerindeki su göleti

Saat 13:00'de Deli Mahmutlu'ya gitmek üzere İvriz'den ayrıldık. Saat 13:09'da Halkapınar, Büyük Doğan köyü, 13:25 Köser köyü, 13:41 Osman Köseli köyüne, 13:50'de de Delimahmutlu'ya ulaştık. Sırt çantalarımızı traktöre yükledikten sonra 14:00'da Deli Mahmutlu'dan kamp kuracağımız Arap Çukuru'na kadar yürüdük. Saat 15:40'da Arapçukuru'na ulaştık. Aydos'un (3480 m) alt ucunda olan bu kamp yerinin rakımı 1500 m. Çadırlarımızı kurduktan sonra biraz istirahat ettik. Saat 17:30'da Delimahmutlu çayının kaynağına doğru yaklaşık bir saatlik bir yürüyüş yaptık.



1. kamp yerimiz, Arapçukuru (1500 m)

Akşam yemeğini yedikten ve çaylarımızı yudumladıktan sonra kamp alanında toplanarak yürüyüşe katılanlarla tanıştık. Ankara, Adana, Bursa, Konya, Denizli, Ereğli, Mersin, Muğla, İzmit ve

Tarsus'dan katılan toplam 53 doğasever dađcı vardı. Katılımcılara, Eređli ve Yöresi adlı yeni basılan tanıtıcı kitap hediye edildi.

Havanın sıcak olacağını düşünerek yarınki yürüyüşe saat 06:00'da başlamayı planlayarak çadırlarımıza çekildik. Yarınki yürüyüş rotamızın, parkurun en zorlu bölümü olduđu söylendi.

2. GÜN 25 Haziran 2006 Pazar (Yürüyüş mesafesi 25 km)

Saat 05:00'de uyandık. Hafif bir kahvaltıdan sonra çadırlarımızı toplayıp sırt çantalarımızı traktöre yükledik. Saat 06:25'de Arpaçukuru'ndan ayrıldık. Yol boyunca kısa molalar vererek yürüyüşümüzü sürdürdük. Molalarda Şair Faik'in güzel şiirlerini kendi ağzından dinleyerek yorgunluğumuzu atmaya çalışıyoruz.



Didem Sultan'ın babası Hasret bey suların güzelliğine dayanamayıp, “ayađım kaydı” numarasıyla fotoğraf makinesiyle birlikte uzanıverdi. Arkadaşları sağolsun hemen fotoğraf makinelerine davranıp bu görüntüyü ölümsüzleştirdiler. Yardımlarından dolayı fotoğraf çekenlere teşekkür edişi ilginçti.



Aksu deresi

Delimahmutlu (Zindan Deresi-Aydinkent çayı) Vadisini takip ederek orman içindeki patikadan Kızılkuz'daki Aksu Şelalesi'ne ulaştık. Burada, zorlu rampa öncesi mola verip yaylacılarla sohbet ettik. Burda konaklayan yaylacıların Tarsus'un köylerinden buraya geldiklerini öğrenince çok şaşırdım.



Aksu vadisindeki çiçekler

Zorlu ve yorucu bir tırmanıştan sonra 12:15'de vadi sırtına ulaştık. Saat 12:30'da Tersakan'daki Şekerpınarı'na vardık. Öğlen yemeği için mola verdiğimiz bu yayla oldukça geniş ve burdan çıkan soğuk su ticari olarak satılan Hayat Su'nun kaynağı. Burası aynı zamanda üç il sınırının, Niğde, Mersin ve Konya'nın kesiştiği yer.



Aksu vadisinin sırttan görünüşü

Şekerpınarı

Yemeğimizi yiyip çayımızı içtikten sonra saat 13:25'de isteksizce bu güzelim yayladan ayrıldık. Saat 14:16'da Kapıgölü'ne vardık. Burda, Mersinli katılımcılar evsahipliği yaparak Konya'dan Mersin'e sınırı geçen katılımcılara hoşgeldinde bulundu. Yazıgöl'ün ise uzağından geçtik

Saat 15:45'de Hacı Recep yaylasından geçerek geceyi geçireceğimiz Gögeri yaylasına yöneldik. Yürüyüş boyunca karşılaştığımız yaylacılarla kısa sohbetler ettik. Yanlarında ilaç ve çocuklar için küçük hediyeler getiren düşünceli katılımcılar bunları köylülerle paylaştılar, çocukları sevindirdiler.



Gögeri yaylasındaki yayla çocukları

Saat 16:00'da geceyi geçireceğimiz 2540 m rakımlı Gögeri yaylasına ulaştık, çadırlarımızı kurduk. Akşam üzeri yaylacı Celal'in çadırına misafir olduk.



Celal'in çadırında akşam yemeği

Celal'in çadırında bizim için hazırlanan yufka ekmeği, saç kavurma, bulgur pilavı, kaymak ve ev yapımı yoğurdu iştahla yedik. Yemek sonrası şamşıkaya çayı içtik ve sohbet ettik. Dışarda önce hafifden sonrada kısa süreli sıkı bir yağmur yağdı. Karşılaştığımız yaylacıların hepsi bu senenin susuz geçtiğinden şikayetçi.

3. GÜN 26 Haziran 2006 Pazartesi (Yürüyüş mesafesi 43 km)

Sabah saat 05:25'de uyandık. Gece boyunca sert rüzgar sesinden birçoğumuz uyuyamadı. Çadırlarımızı topladıktan ve hafif kahvaltıdan sonra herkes fotoğraf çekti. Bütün katılımcıların

olduğu ilk toplu fotoğrafı burda alabildik. Ayrıca katılımcı iller ayrı ayrı fotoğraf çekti. Ancak Mersin grubu her ilin fotoğrafına, kahkaha tufanı eşliğinde, ayrı ayrı girmeyi başardı.



Gögeri'deki kamp yerimiz



Katılımcılar Gögeri kamp yerinde bir arada

Saat 07:25'de yola koyulduk. Kamp yerinin yakınındaki göl kenarından geçerek boğaz içinden yürüyüşümüzü sürdürdük. Yürüyüş rotasının en bakir kısmı burası, bu kısımda taşıt yolu yok, patika boyunca yürüyoruz. Yol boyu çobanlarla ve sürülerle karşılaşıyoruz. Artçımız Bahadır bey, (çiçek toplamak maksadıyla) arkada kalanları toplayarak geliyor.



Molalarda Şair Faik dördlüklerini okumaya devam ediyor. Geçen yıllarda bu faaliyete katılanlar için yazdığı dördlükleri okudu. Çok güzel yazılmış olan bu dizeler yürüyüş için de güzel notlar içeriyor. 52 kişinin katıldığı bu seneki yürüyüş için Şair Faik'in işi oldukça zor gözüküyor! Sayının fazlalığı şairimizi çaydırmaz umarım.

Grupta çok genç katılımcılar da var (8-10 yaş-Atakan (Atılğan) ve Didem Sultan)). Geleceğin dağcıları bu gençler yaşlarının üstünde performans gösteriyorlar, hayran kaldım doğrusu.



Yürüyüşümüzü sürdürerek saat 08:55'de Çürükkeler'e (Yörük Osman'ın yaylası) ulaştık. Burda yaklaşık 15 dakika mola vererek biraz dinlendik, suyumuzu tazeledik.



Bolkar Dağlarının üzerinden Eđerkaya'nın güneyinden dağa paralel olarak giden bu patika yolun üstünde otlanan keçilerin hareketlendirdiği taşlar aşşağıya doğru yuvarlanarak hız kazanıyor. Hızlanan bir taş büyük tehlike yarattı. Patikanın bu zorlu kısmını çok kontrollü olarak geçmeye özen gösterdik. Saat 10:55'de Karakapı (2325 m) ya vardık. Kısa bir mola verdikten sonra yürümeye devam ettik. Bu geçitten sonra Medetsiz'in zirvesi (3524 m) solumuzda görüldü. Yol boyunca karşılaştığımız yaylacılarla sohbet ediyoruz. Saat 12:11'de Olacak Gediği'nde idik.



Yaylacı çocuklar



Yaylacı Bünyamin Güler

Saat 12:53'de öğlen yemeği için molası vereceğimiz 2230 m rakımlı Meydan Yaylası'na ulaştık. Daha önce buralara gelen katılımcıların söylemi ile buraya gelen yaylacı bu sene oldukça az. Yaylacı Mehmet ve Ümmü Gösüm Filiz çifti, bizlerin bu halini belki de birçok köylünün duygularına tercüman olacak şekilde "gönüllü rezillik" olarak tanımladı! Burdaki insanların, şehir hayatına sıkışmış bizlerin ilk fırsatta doğaya atmamızı ve uzun mesafeler boyunca yürümemizi anlamaları oldukça zor tabii.



Meydan yaylasındaki yaylacı Mehmet ve Ümmü Gösüm Filiz çifti

Yanımızda taşıdığımız yemeklerimizi yedikten sonar saat 13:35’de Meydan yaylasından ayrıldık. Taşıt yolunu takip ederek yürümeye devam ediyoruz. Kısa bir tırmanışın ardından irtifa kaybederek geceyi geçireceğimiz Tanzit yaylasına saat 15:20’de vardık. Bu senenin susuzluğu burda da hissediliyor. Bu kamp yerinde iyi bir su kaynağı yoktu ve bakımsızdı. Planda değişiklik yaparak kampı Tanzit yaylasında değilde Papazın Bağı’nda kurmaya karar verildi. Bunun için yarınki yürüyüşü de bugün tamamlamamız gerekiyordu. Sırt çantalarımızı taşıyan römork henüz buraya gelmemişti. Eşyalarımızı getiren römorkun gelmesini bekledik. Kendini iyi hisseden ve henüz yorulmayan katılımcılarla yürümeye karar verdik. Yorgun olan diğer katılımcılar başka bir römork ile Papazın Bağı’na gitti.



Tanzit yaylasından Kadıncık vadisi

Biz de 26 kişi olarak Saat 16:30 Tanzi’tan ayrıldık. Kestirme yollar kullanarak koşar adımlarla orman içinden inişe geçtik. Saat 18:50’de Kadıncık dere yatağına ulaştık. Kadıncık deresine koşut uzanan 5 km’lik araç yolu boyunca yürüyerek saat 19:50 gibi geceyi geçireceğimiz 780 m rakımlı Papazın Bağı’na vardık. Uzun günün yorgunluğunu atmak için havlusunu alan kamp alanının yakınındaki soğuk suyun altına girdi.



780 m yükseklikteki Papazın Bağı kamp alanı

Bu kamp yeri oldukça modern sayılır. Temiz tuvaletler ve çeşme var. Ayrıca bir de alabalık çiftliği. Yemeklerimizi yedikten sonra çadırlarımıza çekildik. Yarın da burda kalmaya karar verdik.

4.GÜN 27 HAZİRAN 2006 SALI

Geç vakitte (07:83) kalkarak kahvaltı yaptık. Bir grup, Kadıncık deresi boyunca yukarı doğru yürüyerek soğuk suda yüzmeye karar verdi. Diğerleri kamp alanında ve yakınında vakit geçirdi. Bir dedikoduya göre Mersin ekibi dereye gidip su savaşı yapmış. Üstelik klip bile çekmişler!



Kadıncık deresi boyunca yapacağımız yürüyüşün rehberi Tarsuslu Turgut. Köprüye kadar römorkla-şarki, türkü ve şiir eşliğinde-gittikten sonra dere yatağı boyunca yukarı doğru yaklaşık bir saat yürüyerek suya girecek güzel ve derin bir yer bulduk. Su çok berrak ve bir o kadar da soğuktu.

Ancak soğukluğu suya girmeyenler içindi. Suya giren alışıyor ve bir daha dışarı çıkmak istemiyordu. Fırtınanın geleceği anlaşılınca zorlukla-söylene söylene sudan çıkıp, dönüşe geçtik. Biraz yüzdükten sonra dönüşe başladık. Dönüşte şiddetli bir yağmur yedik, her tarafımız ıslandı. Kampa ulaştıktan sonra yemek hazırlığı yaptık, çiftlikten balık alarak ızgarada pişirdik. Bol soğanlı, domatesli salatamızla afiyetle yedik, kimseye çaktırmadan açtığımız kırmızı şarabımızı zevkle yudumladık.



Akşam yemeğinden sonra kamp alanında toplanarak Şair Faik'in sunduğu eğlence programında şarkı söyleyerek eğlenmeye çalıştık. Anadolunun her yöresinden şarkılar, türküler söylendi. Aramızda sesi güzel ne cevherlerin olduğunu bu akşam farkettilik. Doğaçlama oluşturulan TSM Korosu başarıyla eserleri icra etti. Yarınki zorlu yürüyüşü düşünerek eğlenceyi tadında bırakıp çadırlarımıza çekiliyoruz. Yarın sığa kalmamak için saat 05:00 de kamp yerinden ayrılmayı planlıyoruz

5.GÜN 28 HAZİRAN 2006 Çarşamba (Yürüyüş mesafesi 18 km)

Sabah saat 04:00'de uyanarak kamp alanını topladık. Sırt çantalarımızı traktöre vererek 05:27'de yürümeye başladık. Taşıt yolunu takip ederek ilerliyoruz. Yol boyunca su boruları döşendiği için yolun bir kısmı günün belli vakitlerinde ulaşıma kapatılıyor. Zorlu bir rampa çıktıktan sonra taşıt yolundan çıkarak kestirmeden Sığır yaylasına yöneldik. Saat 08:30 da Sığır yaylasına vardık.



Kadıncık vadisi



Sığır yaylasından Bolkarlar

Bir süre yürüdüktan sonra Saat 09:30 da Sinap kalesine ulaştık. Yürüyüşü sonlandıracağımız Çamlıyayla gözükmeye başladı. Bir süre kalenin yanında dinlendikten sonra saat 09:45’de Çamlıyayla’ya gitmek için ayrıldık.



Sinap kalesi

Saat 10:45’de Çamlıyayla’ya ulaştık. Bu 5 gün süren ve yaklaşık 90 km olan uzun aktivite burada sonlandırıldı. Hep birlikte ince ve minik lahmacunu–sayısını hatırlamadığımız kadar çok sayıda-yedikten sonra, yağın yağmurun altında otobüslere binerek saat 13:00 arabası ile Çamlıyayla’dan ayrıldık.

Ankara grubu olarak biz de Tarsus’a geçip; Tarsus’tan Lider Adana seyahat şirketinin servis ve giysi değiştirme aracıyla (ki botlarından kurtulan arkadaşların sevinç çığlıkları görülmeye değerdi.)15:15 te Adana’ya bizi bekleyen otobüse yetiştirildik. Ankara’ya hareket ettik. Gece saat 22:15 gibi Ankara’ya ulaştık.